

DE LUIDKLOK



Seniorenvereniging
Asten en Ommel





Apotheek Asten

Pro actieve herhaalservice

U kent het probleem wel, u pakt de medicijnen 's ochtends en dan blijken de doosjes leeg te zijn. Voor dit probleem heeft Alphega apotheek Asten een oplossing, de pro-actieve herhaalservice. Wij houden voor u bij wanneer de medicijnen op zijn. U krijgt dan twee weken van tevoren bericht dat we de medicijnen weer klaarleggen en dat u ze op kunt komen halen. Dus geen gedoe meer met herhaalrecepten en u hoeft niet de dokter te bellen, dat regelen wij allemaal. Vraag er naar bij onze assistentes !!!

Floralaan 28 - 5721 CV Asten
T. 0493 69 43 43
www.apotheekasten.nl



Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag
van 08.00 tot 17.30 uur.



thuis in Asten en Someren

- Ouderenwerk, personen-alarmering en maaltijdservice
- AutoMaatje Asten-Someren en Maatjes voor elkaar
- Sport en beweging voor senioren
- Repaircafé en klusjesdienst
- Dorpsondersteuning
- Hulp bij schulden en hulp bij formulieren
- Vrijwilligerscentrale
- Vluchtelingenwerk
- Jongerenwerk
- Oudersupport en Match Mentor

www.oniswelzijn.nl • (0493) 44 12 34

De Luidklok augustus 2021 jaargang 15 nr. 7

Inhoud

Vakantie?	4
Beste mensen	5
Seniorenvereniging-mededelingen	
Onze overledenen	6
Dank aan een bezorgster van De Luidklok en ONS	6
Aanmelden lunch voor 80-plussers met de Lollypops	7
Culturele avond	8
Seniorenvereniging-activiteiten	
Ontmoetingspunt	8
Aanvullende informatie over de najaarsreis	9
Werkgroep Vieringen en Activiteiten.	9
Op Rietveldsafari met Cultuurt(r)ips	10
Programma fietstochten De Trappers	11
Blij(f) Actief Ommel	12
Een bijzondere ontmoeting	13
Kruiswoordpuzzel	14
Ouderenbridge en Rikconcours	15
Krulhaar	15
Schrijven en muziek	16
Toilet	18
Oplossing puzzel	19
Activiteiten vanaf 30 augustus t/m 17 oktober 2021	20



Voor beëindigen lidmaatschap Seniorenvereniging bel vóór 1 januari
06-25 35 05 65 (ledenadministratie)
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.

Vakantie?

De vakantietijd is aangebroken en heel wat mensen zijn dan ook vertrokken naar hun vakantiebestemming. Per vliegtuig, per bus en met de auto op weg naar de zon, het strand, het avontuur of gewoon naar een even-lekker-niks-doen-plekje.



Het is hier in het dorp dan ook best rustig op straat, maar toch zijn er ook aardig wat thuisblijvers dit keer. Mensen die het, gezien de coronastandigheden, toch allemaal nog niet aandurven om hun koffers te pakken. En dan zijn er nog die mensen, die hun vakantie, ook dit jaar weer, vanwege de vele coronamaatregelen toch maar doorbrengen in eigen land. En waarom ook niet, want Nederland heeft genoeg moois te bieden. Behalve het weer dan, dat is hier toch altijd maar weer afwachten. En zeg nou zelf, deze zomer is toch behoorlijk in het water gevallen.

Zelf behoor ik momenteel tot de twijfelaars. Vorig jaar zagen we onze droomvakantie naar Nieuw-Zeeland in rook opgaan en ook dit jaar zorgt dat verdomde virus ervoor dat we Nieuw-Zeeland niet binnenkomen. Dan maar op vakantie ergens in Europa? Mijn lief staat te trappelen en ikzelf wil eigenlijk ook weleens een andere omgeving zien, maar ja, die pandemie hè.

Dus tja, wat willen we nu? In eigen land? Ja, maar dan heb je geen bergen en dat is nu net iets waar we beiden zo van kunnen genieten. Duitsland dan? Goed plan. Maar ja, die bergen zijn nou ook niet echt heel erg hoog. Zullen we dan naar Oostenrijk gaan? Klinkt goed, maar dat is weer zo'n eind rijden. Zeker als het dan op coronagebied weer helemaal fout dreigt te gaan, want dan wil je toch zo snel mogelijk naar huis.

We zijn dus nog aardig aan het dubben. Gelukkig zitten we niet vast aan een vakantieperiode en kunnen we gaan, wanneer we willen. Nu nog alleen even beslissen waar naar toe.

Waar we uiteindelijk naar toe zijn gegaan, leest u wel in de volgende Luidklok. Voor nu hoop ik dat u weer een beetje kunt genieten van deze Luidklok. Er staan gelukkig weer wat meer activiteiten in en een enkel mooi verhaal.

Hebt u eventueel nog iets wat u met de lezers wilt delen, een leuke vakantie-ervaring, een mooie fiets- of wandelroute of zomaar iets gezelligs? Stuur het naar ons mailadres en we laten onze lezers meegenieten van al deze ervaringen.

Blijf gezond, pas goed op uzelf en op uw naasten.

Marie-Louise.

Beste mensen

De laatste drie zomers waren zo zonnig en warm, dat we bijna vergeten waren dat het ook anders kan. Dit jaar beleven we een wisselvallige Hollandse zomer met zonnige perioden en soms zoveel regen met wateroverlast tot gevolg. De temperatuur is niet extreem hoog en eerlijk gezegd is dat voor de meesten van ons wel aangenaam. En dat is uitstekend om van alles te ondernemen.

Vóór corona vlogen we de hele wereld over om ergens op deze aardkloot in de zon te gaan liggen bakken. Nu doen we het anders en blijven dicht bij huis. Want we hebben ontdekt dat het ook hier goed toeven is en er van alles te beleven is.

Hoewel er ook dit jaar nog geen grote tochten worden georganiseerd, is samen fietsen, net als wandelen, een geliefde vrijetijdsbesteding. Bovendien houden we op deze manier onze conditie op peil. Twee vliegen in een klap. Tussendoor strijken we neer op een terrasje om met een lekker drankje te genieten van wat de omgeving ons biedt. En als het een regenachtige dag is, dan ga ik in mijn hoofd op reis met een boek. Momenteel reis ik door het "Woud der verwachting" van Hella Haase. De levensgeschiedenis van Charles van Orleans ten tijde van de honderdjarige oorlog, een strijd tussen Engeland en Frankrijk. Ik houd van de stijl van Hella Haase en geniet van haar boeken. Maar dat is persoonlijk en voor iedereen anders. Als we dit voor ogen houden en elkaar in onze waarde laten, komt het wel goed met ons.

Geniet van alles wat u onderneemt met elkaar of zelfs in uw uppie. Zorg goed voor uzelf en elkaar en blijf gezond.

Maud.



Seniorenvereniging-mededelingen



Onze overledenen

Dhr. Johnny van Diessen
79 jaar

Kerkstraat 24
overleden 12-06-2021

Zuster Aurelia v/d Boogaard
101 jaar

Wilhelminastraat 27
overleden op 14-07-2021

Mevr. A. van den Eijnden-de Wit
82 jaar

Deken van Pelthof 5
overleden op 15-07-2021

Mevr. Nellie van Diepen-Wagemans
85 jaar

Deken van Pelthof 27
overleden op 20-07-2021

Mevr. Ida van Seccelen-Verschuren
72 jaar

Marsstraat 28
overleden op 28-07-2021

Wij gedenken onze overledenen. Wij willen de familie graag ons medeleven betuigen en hen veel sterkte toewensen.

De redactie van De Luidklok verzoekt de familie om bij het overlijden van een KBO-lid een bericht te sturen aan het secretariaat van de KBO Asten/Ommel p/a Henk van Kessel, Voordeldonk 54, 5721 HM Asten, tel. 0493-697364, e-mail: secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com
Er is een KBO Asten/Ommel vaandel beschikbaar wat in de kerk of crematorium geplaatst kan worden voor de uitvaart. De familie kan dit aanvragen via het bovenstaande bericht met vermelding van tijd en locatie van de uitvaart.

Dank aan een bezorgster van De Luidklok en ONS

Vanaf ongeveer 2014 heeft Maria Verberne-Leenders het bezorgen van onze verenigingsbladen op zich genomen. In verschillende straten in Ommel heeft ze jarenlang maandelijks haar adressen voorzien van lectuur en was er een wijziging betreffende verhuizing: Maria gaf het mij door, wat wel zo prettig was.

Ze heeft nu te kennen gegeven dat ze ermee wil stoppen en dat ze al een vervang(st)er voor mij geregeld heeft. Fijn Maria.
Nogmaals dank en tot ziens.

Namens de ledenadministratie, Rina Slaats.

Aanmelden lunch voor 80-plussers met de Lollypops

Op vrijdag 1 oktober is het Nationale Ouderendag. Net als voorgaande jaren biedt het bestuur van onze Seniorenvereniging Asten en Ommel onze 80-plussers een lunch aan. In de Luidklok van juli heeft al een vooraankondiging gestaan. In déze Luidklok kunt u lezen, hoe u zich kunt aanmelden voor deze lunch plus gezellige middag. Hierbij houden wij ons aan de geldende richtlijnen. En er zullen minder plaatsen beschikbaar zijn dan anders. Voor de organisatie is het makkelijk, wanneer u zich zo spoedig mogelijk aanmeldt. In ieder geval vóór 15 september.

Wat kunt u verwachten?

Wat: een lunch voor onze 80-plussers met een optreden van de Lollypops.
Datum: vrijdag 1 oktober 2021.
Tijdstip: aanvang 13.00 en duurt tot 16.30 uur.
Voor wie: leden van de Seniorenvereniging Asten en Ommel geboren in 1941 of eerder.
Partners jonger dan 80 zijn ook welkom.

Waar: in De Kluis in Ommel.

Kosten: eigen bijdrage is voor leden € 5,00. Is uw partner géén lid van onze vereniging, dan is de bijdrage € 15,00. U kunt uw bijdrage betalen op 1 oktober bij de entree.

Aanmelding liefst per e-mail: maudcuppens@kpnmail.nl of met onderstaande aanmeldstrook, die u kunt inleveren in de brievenbus van de seniorenvereniging in de Beiaard.

Telefonisch aanmelden kan ook: Maud Cuppens 0493- 691327



Aanmeldstrook voor lunch voor 80-plussers op 1 oktober
(In de brievenbus van de KBO in De Beiaard)

Naam:.....

Adres.....

Telefoonnummer

E- mail:.....

Aantal personen:.....

Culturele avond

Op donderdag 23 september organiseert KBO kring Asten in samenwerking met de beide Seniorenverenigingen Asten/Ommel en Heusden een culturele avond.



Verdere bijzonderheden.

- Locatie: Hart van Heuze,
Pastoor Arnoldstraat 3, Heusden
- Aanvang: 19.30 uur, zaal open vanaf 19 uur
- Einde: 22.00 uur, waarna gelegenheid tot nazit in de foyer van Hart van Heuze
- Optredens: Wim Daniëls vóór de pauze
en Tonny Wijnands na de pauze
- Entree: € 7,50 per persoon,
inclusief een kop koffie/thee bij binnenkomst
- Betaling: aan de ingang van de zaal
- Reserveren: Voor Asten/Ommel: e-mail cultuurkbo@gmail.com
of tel. 0493-691327
Voor Heusden: seniorenver.Heusden@outlook.com
of tel. 0493-560334

Wat kunt u verwachten van de beide artiesten?

Wim Daniëls is schrijver en taaladviseur, maar bovenal een onderhoudende verteller met een rake, humoristische stijl. Hij is in staat om gewone, alledaagse onderwerpen in een ludiek sausje te gieten. Tonny Wijnands is bekend als troubadour die zichzelf begeleidt op gitaar en zijn liedjes opsiert met grappen en grollen. Uw aanmelding zien wij graag tegemoet vóór 15 september.

Het organiserend comité:

- Maud Cuppens - Jan van den Oever
- Arnold Spijker - Carla Verhagen - Jos Knapen

Seniorenvereniging-activiteiten

Ontmoetingspunt

U bent elke dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur van harte welkom op ons ontmoetingspunt bij café Van Hoek op de Markt om bij te praten en nieuwtjes uit te wisselen. Op vertoon van uw ledenpas krijgt u ook nog korting op uw kopje koffie. Kom ook eens een keer, er valt heel wat te buurten.

Het bestuur.

Aanvullende informatie over de najaarsreis

De busmaatschappij heeft ons laten weten dat we met de najaarsreis volgens de huidige regels een mondkapje moeten dragen met het in- en uitstappen en tijdens de rit. Omdat het nog even duurt voordat we vertrekken, kan er nog veel veranderen, maar we wilden dit wel laten weten voor de kaartverkoop. Bij het vertrek wordt bovendien aan iedereen gevraagd of men coronaklachten heeft. We hopen jullie te zien op deze prachtige reis.

*Wergroep reizen: Agnes Verdonschot, tel. 06-38002752
en Louis Michiels, tel 06-22277207.*

Wergroep Vieringen en Activiteiten.

Het is even wennen, om voor de allereerste keer weer iets te mogen melden, na ruim anderhalf jaar gedwongen, grote stilte bij onze seniorenvereniging. Nu de meesten van ons al een hele poos geleden gevaccineerd zijn en de versoepelingen ruimer zijn geworden, voelt het wat veiliger en gaan we bij onze seniorenvereniging voorzichtig weer van start met de activiteiten die we zo hebben moeten missen.

* *Spellenmiddag.*

Zoals ik in de vorige Luidklok voorstelde, kan de spellenmiddag weer van start gaan voor diegenen, die zin hebben in twee uurtjes gezellig samen zijn, elkaar willen terugzien na deze lange periode en uiteraard voor het spelen van een spannend spel. Scrabble, Triominos, Letra Mix, Rummicub, SkipBo, een kaartspel of een zelfgekozen spel. We willen dit weer opstarten op maandag 13 september van 13.30 uur tot uiterlijk 16.00 uur, in de huiskamer van de Beiaard. *Koffie of thee met een koekje is verkrijgbaar tegen betaling van een munt.

Wat zou het fijn zijn als we weer met een mooie groep spellenliefhebbers kunnen gaan beginnen. Let wel, deze activiteit start onder voorbehoud. Dat wil zeggen, mochten de coronaregels weer aangescherpt worden, houd er dan rekening mee, dat deze middag niet door mag gaan. Maar vooralsnog zeg ik tot ziens.

* *Nationale Ouderendag.*

Alle 80-plussers uit Asten en Ommel krijgen binnenkort een uitnodiging voor deelname aan de Nationale Ouderendag, die het bestuur van Seniorenvereniging Asten-Ommel wil organiseren op vrijdag 1 oktober. De senioren worden op deze dag op een aangename manier extra in het zonnetje gezet.

Elders in deze Luidklok vindt u meer details.

* *De Jan van Hoek Koffieclub.*

Hoewel dit geen specifieke activiteit van de werkgroep is, wil ik toch even vermelden dat het weer leuk aanvoelde om de anderen terug te zien op het overdekte terras bij Jan van Hoek. Toen de terrassen bij de horeca open mochten, kwamen de eerste senioren nog wat voorzichtig op het koffie-uur af. Toen ik twee weken geleden daar mijn bakkie bruin ging halen, was de vaste groep van ruim 14 personen weer bijna compleet. De meesten houden de regels van met name (voor zover mogelijk) afstand houden en ontsmetten nog steeds goed in acht. Laten we hopen dat we nog heel lang van deze mogelijkheid, om elkaar te ontmoeten en te praten over wat ons bezighoudt, plezier mogen hebben. Iedere dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur koffie-uurtjes bij Jan van Hoek. Tot ziens.

* *Kerstvieringen.*

Vooralsnog is het bestuur van de seniorenvereniging voornemens om de kerstvieringen te houden op woensdag 15 en donderdag 16 december. Omdat er rond de coronaregels, zeker in december, niets helemaal zeker is, zal er wat betreft locatie, het toegestane aantal mensen en de ventilatie het een en ander nog besproken en ingevuld moeten worden. Maar meer kunt u lezen in de komende Luidklokken.

Namens de werkgroep Vieringen en Activiteiten: Inge Veenhuizen.

Op Rietveldsafari met Cultuurt(r)ips

Wees gerust, je zult geen wilde dieren tegenkomen tijdens deze safari. De Bergeijkse mensen hebben deze rondleiding langs de mooiste ontwerpen van Rietveld een safari genoemd, omdat het een ware ontdekkingsreis zal worden. Er is zoveel te vertellen over de verschillende ontwerpen, van woonhuis tot fabriek, van klok tot abri. Gerrit Rietveld werkte veel samen met landschapsarchitecte Mien Ruys. Uiteraard komt zij en haar werk ook ruimschoots aan bod tijdens de Rietveldsafari.

Trek je wandelschoenen aan en ga mee op Rietveldsafari van zo'n 2 km lengte. Je zult verbaasd zijn over de vele mooie plekjes die we tegenkomen en de verhalen die we te horen krijgen van de gidsen.

Verhalen die je nog lang zullen bijblijven. Want Bergeijk kent met Rietveld en Ruys een bijzondere historie.

Op het moment dat ik dit schrijf, hangt nog steeds de coronapandemie als een zwaard van Damocles boven onze hoofden. Maar, we gaan organiseren met de nodige voorzorgsmaatregelen. Samen reizen, met drie of vier mensen in een auto, lijkt ons niet zo'n goed idee. Als je geen vervoer hebt, moet je, helaas, dit zelf proberen te regelen. We hebben niet zomaar gekozen voor een buitenactiviteit.

Wat je moet weten.

Datum: donderdag 16 september.
Tijd: 9.45 uur.
Duur safari: ongeveer twee uren.
Kosten: €5,00. Graag gepast betalen bij aankomst aan Jan van de Oever.
Plaats: Cultuurhuis, Domineestraat 8a te Bergeijk.
Aanmelden: uiterlijk 3 september bij marietloomans@outlook.com.



Natuurlijk bestaat de mogelijkheid om na afloop in het Cultuurhuis of elders een kopje koffie te drinken. Maar, ook hier laten we deze groepsactiviteit deze keer achterwege. Tot 16 september.

Cora, Mariet, Marijke en Jan, werkgroep Cultuurtr(i)ps.

Programma fietstochten De Trappers

In 2021 worden de fietstochten met een afstand van 30 km gehouden op de woensdagen 8 september en 13 oktober. Er wordt om 13.30 uur vertrokken vanaf De Beiaard en de tocht eindigt rond 17.00 uur. De fietstochten van 50 km worden gehouden op de woensdagen 25 augustus, 22 september en 27 oktober. Ook dan wordt vertrokken vanaf De Beiaard, maar voor deze langere tochten wordt al om 10.00 uur op de fiets gestapt. Deze tochten eindigen omstreeks 16.00 uur.

Enkele punten waarmee rekening moet worden gehouden:

Deelname aan tochten is altijd op eigen risico. Instructies van de leiding moeten altijd opgevolgd worden. U bent normale verkeersdeelnemer en dient u dus aan de verkeersregels te houden. Blijf rechts rijden en indien nodig fiets dan niet naast elkaar maar achter elkaar.

Bij gevaar, achteropkomend of tegemoetkomend verkeer wordt een seintje gegeven met de fluit. Zowel door de 50 km groep als de groep van 30 km wordt er onderweg ergens gerust waar we een consumptie (op eigen kosten) gebruiken. Het nemen van vlaai of gebak is niet verplicht. Voor de 50 km groep wordt een picknick gehouden. Hiervoor moet men zelf drinken en eten meenemen.

Start- en eindpunt van de tocht is bij De Beiaard. Mocht men bij terugkomst eerder willen afhaken dient men dit aan de leiding door te geven. Na de laatste rit van het seizoen drinken we met z'n allen koffie in De Beiaard.

Voor informatie: Louis Haazen, tel. 0493-691615.

Blij(f) Actief Ommel

In plaats van een stukje over Blij(f) Actief dit keer een dringende oproep. Zoals u in onderstaand bericht kunt lezen, zijn we op korte termijn op zoek naar een nieuwe coördinator voor Blij(f) Actief. Tonnie de Boer, die deze taak sinds 2014 op zich genomen heeft, gaat stoppen.

Kent u iemand in uw omgeving die dit zou willen doen, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Misschien kent u iemand die bijvoorbeeld met ouderen gewerkt heeft en best nog wel wat wil doen of iemand die het belangrijk vindt dit mooie initiatief te willen voortzetten. Laat hem of haar onderstaand bericht lezen. Wij rekenen op u !

Dringende oproep.

In verband met het stoppen van de huidige coördinator zijn we dringend op zoek naar een enthousiaste opvolger.

Blij(f) Actief in De Kluis in Ommel biedt een mogelijkheid voor senioren uit Asten en Ommel om gezellig samen te komen op woensdag. Dit initiatief bestaat al sinds 2014 en wordt door vrijwilligers gerund. De dag ziet er als volgt uit: vanaf 11.00 uur zijn de deelnemers, die deelnemen aan de warme maaltijd, welkom. De deelnemers die alleen aan de middagactiviteiten deelnemen zijn vanaf 13.30 welkom. Tot de koffiepauze is er een gezamenlijke activiteit, zoals meer bewegen voor ouderen, een quiz, diverse spellen en elke derde woensdag koersbal. Daarna kan er gekaart worden.

Wij zoeken iemand die het leuk vindt de taak van coördinator op zich te nemen en zo senioren een gezellige dag te bezorgen en daarnaast leiding te geven aan de vrijwilligers. Wij bieden, buiten een vrijwilligersvergoeding, een fijne sfeer, enthousiaste vrijwilligers en een voldaan gevoel, wanneer je ziet hoe blij onze deelnemers zijn.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de huidige coördinator Tonnie de Boer, telefoon: 0493-693721 of met Annelies Dittner, telefoon 06-29556666.

Annelies Dittner.



Een bijzondere ontmoeting

Het was enkele weken na het overlijden en de crematiedienst van mijn man. Mijn vaste fietsmaatje Greetje belde me op met de vraag of ik al zin had in een heerlijke pannenkoek bij het bekende restaurant in Lierop. Het was een prachtige dag tijdens een heel zonnige zomer van 2010. Mijn dochter moest weer aan haar werk en ik vond het een juist moment om samen met mijn vriendin een fietstochtje te maken. De route naar Lierop was, is en blijft prachtig en eenmaal op onze bestemming aangekomen, stalde ik mijn e-bike in het fietsenrek, terwijl mijn vriendin op het terras al een tafeltje gevonden had. Een man kwam in mijn richting, met zijn fiets aan de hand, bepakt en gezakt met vederlichte spullen en gekleed in de makkelijkste fietskledij. Normaal komt het niet in me op om de eerste de beste vreemdeling aan te spreken, maar (hoe ik er toe kwam, snap ik nog steeds niet) ineens vroeg ik hem: 'U bent vast en zeker op weg naar een verre bestemming meneer, zo te zien aan de outfit en de lichte spullen die u bij u heeft?' Hij keek me vriendelijk aan en zei: 'Inderdaad, mevrouw. Ja, ik ben op weg naar Santiago de Compostella. Maar mag ik u iets vragen, mevrouw? Sorry voor mijn opmerking, maar ik zie verdriet in uw ogen.' Heel eerlijk zei ik hem, dat ik vandaag voor het eerst sinds de dood van mijn man met mijn vriendin Greetje (en ik wees naar het terrasje waar zij al zat te wenken naar mij) was gaan fietsen om hier een pannenkoek te eten. Waarop hij me zei, dat ook hij nu deze fietstocht ging maken, omdat hij dat eigenlijk al van plan was om met zijn vrouw te gaan doen, maar zij was een poos geleden ook overleden. Sprakeloos keek ik hem even aan. 'Hoe heet uw man?' vroeg hij me ineens. 'Daan,' kon ik nog antwoorden, want ik vond deze ontmoeting plotseling toch iets heel bijzonders hebben. Zijn antwoord vergeet ik nooit meer: 'Mevrouw, ik wens u nog heel veel sterkte en ik beloof u dat ik in Santiago de Compostella voor Daan een kaarsje aan zal steken.' En met een pakje macaroni nog in de handen groette hij mij, klom op zijn lichtgewicht fiets en reed weg...

Inge Veenhuizen.



Kruiswoordpuzzel



© www.puzzelpro.nl

40	6	61	10	68	31	4	52	15	38	50	71
----	---	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----

Breng letters over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 spoedig 5 schootcomputer 10 dikke pap 12 Engelse edelman 14 Europeaan 15 ampul 19 Chinees gerecht 20 stoomschip 21 proefwerk 23 motorschip 24 meubelstuk 26 troefkaart 27 raafachtige vogel 29 deel v.e. fietswiel 31 echtgenoot 32 lof 34 domoor 36 heftig 37 kloosterzuster 39 vlaktemaat 40 vloeistof 41 pl. in Gelderland 42 harteloos 43 hooghartige houding 44 loofboom 46 grond bij een boerderij 48 delfstof 51 deel v.e. trap 53 steekorgaan 55 ontkenning 57 geen uitgezonderd 59 compagnon 60 deel v.e. hoofdstuk 63 mij 64 dierenverblijf 66 menselijk 67 lage mannenstem 68 Noorse aardgeest 70 vroeg of laat 71 Europese vrouw 72 droombeeld.

Verticaal: 1 onherbergzaam 2 glorie 3 lectori salutem 4 wortelknol
6 vloeibare mest 7 buislamp 8 familielid 9 uitstekend 10 zending
11 herfstbloem 13 ontwerp 15 strijkinstrument 16 schrijfbenodigdheid
17 nachtvogel 18 boomvrucht 21 hertje 22 in hoge mate 25 beraad
28 bijdrage 30 zeker 31 vóór alles 33 gebouw in Amsterdam
35 grappenmaker 36 sprookjesfiguur 38 ijzerhoudende grond 42 sterkte
43 bovenste halswervel 45 schoonheid 47 catastrofaal 49 opschudding
50 spelleiding 52 soort fee 54 windrichting 55 Ned. voetbalclub
56 tijdperk 58 tandglazuur 61 bloem met doornen 62 karakter 65 kilte
67 halsbont 69 Chinese munt 70 onder andere.

Ouderenbridge en Rikconcours

De planning is om op de eerste dinsdag (7 september) in september weer te gaan bridgen en op vrijdag 10 september weer te beginnen met rikken. Bridgen: inschrijven vanaf 13:00 u en beginnen met bridgen om 13:15 u. Rikken: inschrijven vanaf 13:15 u en beginnen met rikken om 13:30.u.

Jo van Horssen.

Krulhaar

De mensen die mij kennen, weten dat ik krulhaar heb. Gewoon een bos lekkere krullen, die niet altijd wil wat ik wil, maar dat terzijde. Geen afrokrullen, was het maar waar, maar ook weer geen golvend haar. Zo net er tussenin. Makkelijk om een Franse staart te maken, een hoge staart, of om ze op te steken in een wild kapsel. Het zit altijd goed, omdat het een beetje quasislordig valt.

Dat was vroeger wel anders. In de periode dat ik zo rond de achttien was, waren krullen uit den boze. Tja, en wat doe je dan op die leeftijd? Je loopt met de massa mee. Ik deed er dus alles aan om de krul uit mijn haar te bannen. Mijn oudere zus ging zelfs zo ver, dat ze met een warm strijkijzer haar lokken te lijf ging. Ze streek de krullen gewoonweg uit haar haren.

Nou leek me dat niet zo'n goed plan, maar mijn föhn maakte in die tijd overuren. Het resultaat was een prachtig vallend strak kapsel, waarvan de punten mooi naar binnen krulden. Precies zoals de mode van toen het voorschreef. Op naar de disco dus. Met een beetje geluk zat mijn haar nog hetzelfde als ik de dansvloer op liep. Dansen was, en is nog steeds, mijn lust en mijn leven, maar van dansen ga je transpireren. En door dat transpiratievocht schoten mijn haren acuut weer in de krul en

was al mijn werk voor niets geweest. Maar het kon nog veel erger, want met een beetje pech regende het onderweg, of was het mistig. Daar hoeft ik, denk ik, geen plaatje bij te tekenen. Die bos pluizige krullen kunnen jullie zelf wel voor de geest halen. Ik fietste dus het grootste gedeelte van het jaar altijd met een hoofddoekje op. Alles om maar met de mode mee te kunnen doen.



Tegenwoordig heb ik daar helemaal lak aan.

Gelukkig zijn krullen nu weer helemaal in en dus zijn er ook genoeg leuke kapsels te bedenken voor mijn bosje. Zelfs een vlecht hoort ergens verdwaald in mijn opstandige haar thuis. Mijn kapper maakt dan ook in een mum van tijd de mooiste vlechtcreaties en altijd zo, dat het lijkt alsof het er maar even ingedraaid is.

Zelf heb ik al heel wat pogingen ondernomen om mijn haren te vlechten. Vergeet het maar, ik kom minstens twee handen tekort! Drie strengetjes van elkaar scheiden, peanuts toch? Nou nee, want mijn strengetjes willen niet gescheiden worden, die houden zich krampachtig aan elkaar vast. Als ik er eentje van heb weten te overtuigen om zijn maatje los te laten, zet zijn buurman de hakken in het zand en krult nog steviger om dat maatje heen. En daar krijg ik nou krulhaar van!

Marie-Louise. (uit de blog Krulhaar. Meer blogs: www.breedtalig.nl/blog)

Schrijven en muziek

In de 25 jaar dat ik voor het Eindhovens Dagblad werkte, mocht ik ook regelmatig over mijn hobby, muziek, schrijven. Vaak mocht ik een sfeerverhaal of recensie schrijven over een muzikaal optreden, maar af en toe mocht ik ook letterlijk mijn eigen ervaringen opschrijven. Mijn eigen belevenis op papier zetten tijdens een concours, waaraan we met onze muziekvereniging (toen nog drumfanfare) deelnamen, was toch wel een van de mooiste klussen om te doen.

(Door Marie-Louise Klomp)

VEENENDAAL - Eindelijk is het uur U daar. De instrumenten zijn opgewarmd en gestemd en samen met de rest van het korps van drumfanfare Jong Nederland wacht ik gespannen af. Nu is er echt geen weg meer terug, het wordt erop of eronder hier op het topconcours van de KNFM in Veenendaal. Nog een paar bemoedigende woordjes van onze dirigent Antoine van Rooij en daar gaan we.

Met gespannen gezichten lopen we met z'n allen naar het podium. Ik schrik van mijn trillende vingers, als ik mijn muziek op de standaard zet. 'Kalmpjes aan, meid,' fluister ik mezelf nog gauw even toe. Dan richten alle ogen zich op onze dirigent. Z'n lippen bewegen even, het korps neemt en masse een hap lucht en dan gaat de arm met het dirigeerstokje met een zwaai naar beneden. De eerste klanken galmen door de zaal, maar die eerste noot van mij komt er toch wel heel bibberig uit. Even lijkt de paniek toe te slaan, maar dan verdwijnt de hele omgeving op de achtergrond. Voor mij is er alleen nog maar de dirigent, de bladmuziek en m'n instrument.

Bij het wegebben van de laatste klanken, voel ik hoe langzaam de spieren in mijn rug wat ontspannen. 'Ziezo, de kop is eraf en het viel niet echt tegen,' denk ik bij mezelf. Onze dirigent knikt bemoedigend. 'Zou ie tevreden zijn?' Tijd om daar over na te denken is er niet, want ook het volgende nummer vergt opperste concentratie. Als we "A Brand New Day" inzetten, voel ik om me heen de spanning omslaan in een laaiend enthousiasme. En als de gordijnen zich sluiten, klinken uit de mond van onze dirigent woorden als 'geweldig' en 'fantastisch'.

Na bijna drie uur wachten, worden dan eindelijk de resultaten bekend gemaakt. De spanning binnen onze gelederen neemt zienderogen toe. Zouden we onze concurrent uit Brunssum verslagen hebben? Bij het horen van het puntenaantal, 93,94, klapt ons hele korps enthousiast: een eerste prijs mét onderscheiding is binnen. Maar zodra we horen dat Brunssum het met 85 punten moet doen, gaat het hele korps uit z'n dak. 'Antoine bedankt, Antoine bedankt' zingen we met z'n allen. Tranen biggelen over m'n wangen, armen worden om elkaar heengeslagen, er wordt gekust, geknuffeld, gedanst en gezongen. Op steeds meer plaatsen zie je mensen hun tranen de vrije loop laten. Ik ben dus toch niet de enige, denk ik een beetje opgelucht bij mezelf. En ik word helemaal warm van binnen als onze dirigent bekent dat hij zijn mooiste moment beleefde, toen hij tijdens het derde nummer zijn ogen voelde prikken van emotie. 'Het klonk zó mooi en jullie hingen als het ware met touwtjes aan mijn vingers. Ik kon jullie op dat moment alles laten doen, zoals ik dat wilde. Dat was voor mij een gouden moment. Ik heb toen ook mijn dirigeerstok weggelegd, want die heb je bij zo'n aandachtig stel muzikanten niet nodig. Dan gebruik je alleen je handen.'

Het juryrapport liegt er ook niet om. Het laagste cijfer een negen, het hoogste een tien. "Asten mag, nee móet trots zijn op zo'n korps", staat er zwart op wit. Dan weet je als muzikant weer waar je het allemaal voor hebt gedaan!

Marie-Louise. (uit de blog Schrijven en muziek. Meer blogs: www.breedtalog.nl/blog)

Toilet

Het meest bizarre waar ik, tijdens mijn werk voor het ED, ooit over heb geschreven? Over die vraag hoef ik niet lang na te denken. Dat is het verhaal over een nogal speciale wc-pot. Dit toilet is te vinden in het zusterklooster van ons dorp. Het onderwerp was blijkbaar belangrijk genoeg om op de voorpagina van het ED te belanden. Tja, soms moet je als tekstschrijver overal schijf aan hebben.

Door onze correspondentente Marie-Louise Klomp.

De koninklijke wachtkamer van het Centraal Station in Amsterdam herbergt een antiek Delfts blauw toilet, dat alleen bestemd is voor koninklijke billen. Wie echter denkt dat de koningin het alleenrecht heeft op een dergelijke wc-pot heeft het mis. In het klooster van de Missiezusters Franciscanessen in Asten staat een soortgelijk exemplaar, dat dagelijks door de bewoners gebruikt wordt.

“Victoria” staat er in mooie blauwe letters bovenin de pot. Daaronder prijken trots twee pauwen. Met gekruiste koppen kijken ze de bezoeker vanuit hun strategische positie verwachtingsvol aan. Het is bijna jammer om ze vervolgens de rug toe te moeten keren. Maar ja, als de natuur roept...

Zuster Blandine vindt het wel grappig om over dit onderwerp te praten. ‘Wij hebben het toilet ook maar geërfd, toen onze congregatie in 1921 de villa kocht,’ vertelt ze. ‘Vóór ons woonden er Franse zusters en die hebben de woning in 1911 weer overgenomen van de familie Bluijssen.’ Een beetje speurwerk in een van de vele boekjes over Asten leert ons dat de familie Antoon Bluijssen-Raymakers de villa, Semper Virens (eeuwig levend) genaamd, in 1898 liet bouwen. Zij waren het ook die de Delfts blauwe wc-pot en bijbehorende wastafel in de villa lieten plaatsen. Zuster Blandine herinnert zich nog dat de wastafel en de wc-pot gescheiden waren, toen zij in 1958 in het klooster kwam. ‘De wastafel hing op de eerste verdieping in de gang als een soort blikvanger. Pas na de laatste renovatie zijn die twee verenigd in de natte hoek op de begane grond.’ Volgens zuster Blandine lopen de zusters niet te koop met hun antieke wc. ‘Maar als we gasten hebben, die gebruik willen maken van het toilet, raden we ze altijd aan om die wc te nemen, omdat ze dan iets moois kunnen zien, zonder dat ze naar een museum hoeven.’

Architect Pierre Cuypers bouwde in 1889 het Amsterdamse Centraal Station, inclusief de koninklijke wachtkamer met het Delfts blauwe toilet. Af en toe bestaat de mogelijkheid het toilet te bewonderen. Een van de weinige foto's laat zien dat de wc-pot toch wel degelijk afwijkt van die van de Missiezusters. Maar dat ze uit dezelfde tijd komen, is overduidelijk. Ook het centraal station in den Haag bezat een koninklijke wachtkamer en idem wc-pot, maar deze is inmiddels verhuisd naar het Spoorwegmuseum in Utrecht. De koninklijke wachtkamer van het Amsterdam Centraal is volgens de NS voor het laatst in januari 1998 bezocht door koningin Beatrix. Maar of ze toen ook gebruik gemaakt heeft van het toilet is niet bekend.

Marie-Louise. (uit de blog Toilet. Meer blogs: www.breedtalig.nl/blog)

Oplossing puzzel

	L	A	V	A	L		D	E	I	S	E		T	S	E		D	U	I		D					
T		I	O	O		R		E		O		O		L		O		T	R	O	L		T			
S		B	A	S		A		L		A		C		I		A		S	O	C		H	O	K		
E		M	E		A		F		A		G		R		A		P		A		R		C	O		
N		L	E	N		A		L		L		E		N		E		E		L		A		A	N	G
U																										
F		E	R	F		E		R		F		E		T		R		E		E		R		T	S	R
F		E	R	F		E		R		F		E		T		R		E		E		R		T	S	R
		D	E			E		D		E																
N		O		N		O		N		O																
G																										
A		I																								
A		I																								
S		M		S		M		S		M																
I		E		R		I		E		R																
M		O		E		S		M		O																
D		O		R		D		O		R																
P		O		P		O		P		O																



WARMTERECORD

Activiteiten vanaf 30 augustus t/m 17 oktober 2021

Kijk voor KBO-activiteiten, nieuws en achtergrondinformatie, foto's van eerdere activiteiten en de complete Luidklok ook eens op www.kbo-astennommel

Activiteiten Seniorenvereniging Asten en Ommel	
Spellenmiddag	Ma. 13 september in de huiskamer van De Beiaard van 13.30 uur tot 16.00 uur
Fietsen met de Trappers – 30 km.	Wo. 8 september en 13 oktober om 13.30 uur bij De Beiaard.
Fietsen met de Trappers – 50 km.	Wo. 22 september 10.00 uur De Beiaard.
KBO-ontmoetingspunt	Elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur bij café van Hoek.
Cultuurtrips	Rietveldsafari do. 16 september 9.45 uur Bergeijk.
Culturele avond	Do. 23 sept. Hart van Heuze. Aanvang 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur.

Wekelijkse activiteiten in De Beiaard	
Alzheimer Café Peelland	Elke 1 ^e dinsdag van de maand. Zaal open vanaf 19.00 uur.
Ouderenbridge	Vanaf di. 7 september. Elke dinsdag. Aanvang 13.15 uur. Inschrijven vanaf 12.45 uur
Rikconcours	Vanaf vrij. 10 september. Elke vrijdag. Aanvang 13.30 uur. Inschrijven vanaf 13.15 uur

Blijf Actie(f) Ommel

Vanaf september start de CREA o.l.v. Betsie Jansen weer op woensdagmorgen.

Elke woensdag om 12 uur gezamenlijke maaltijd.

Omdat er nog te weinig deelnemers zijn vervalt voorlopig het koersballen op vrijdagmiddag en is er eenmaal per maand op woensdagmiddag koersbal.

Programma voor de woensdagmiddagen vanaf 13.30 uur

Pim Pam Pet en kaarten	Woensdag 1 september
Allerlei spellen en kaarten	Woensdag 8 september
Meer bewegen voor ouderen en kaarten	Woensdag 15 september
Koersbal en kaarten	Woensdag 22 september
Kienen en kaarten	Woensdag 29 september
Bakactiviteit en kaarten	Woensdag 6 oktober
Vragenderwijs en kaarten	Woensdag 13 oktober

Kopij voor het volgende nummer kan worden ingeleverd tot en met zondag 12 september.



Colofon

Bestuur:

Voorzitter: Maud Cuppens tel. 691327
maudcuppens@kpnmail.nl

Secretariaat: Guus Zeebregts tel. 692629
Henk van Kessel tel. 697364
secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com

Penningmeester: Frans van Seccelen tel. 693584

Leden: Annelies Dittner tel. 842754
Jan van den Oever tel. 06-10792887
Arnold Spijker tel. 06-22881100

Cliëntondersteuners: Ad van Grootel tel. 693365.
Koene Scheepstra tel. 06-24300377

Vrijwillige Ouderenadviseur: Jan Bosch, tel. 06-23509999,
jangmbosch@kpnmail.nl

Ledenadministratie: Rina Slaats tel. 06-25350565
rinaslaats@gmail.com

Klussendienst: Jan van Oorschot tel. 692576

Belastinghulp: Iedere eerste vrijdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur
(Alleen na afspraak. Bel hiervoor tel. 671234
's ochtends of 's middags op maandag t/m donderdag)

Sociaal Team Asten:
Loket: maandag, dinsdag en donderdag 9.00 u. – 12.00 u.
De Beiaard - Pastoor de Kleijnhof 21 Asten
Telefonisch: maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur 0493-671234
Website : www.sociaalteam-asten.nl
Mail: sociaalteam@asten.nl

Rekeningnr. KBO Asten/Ommel: NL21RABO0103630597 Rabo Asten

Website KBO: www.kbo-astennommel.nl

De Luidklok:

Eindredactie: Marie Louise Klomp tel. 695721
marie-louise.klomp@planet.nl

Redactielid: Mieke Martin tel. 692203

Redactieadres: Gre Döpping
deluidklok@gmail.com

Lay-out: Frits Sannen tel. 693028

Op zoek naar leuke activiteiten?

Dan zijn onze dagactiviteiten iets voor u!



Vindt u het moeilijk om uw dag op een goede manier in te vullen? Of komt u de deur niet meer zo makkelijk uit?

Dan zijn de dagactiviteiten van Hof van Bluyssen misschien iets voor u.

Een gezellige en huiselijke omgeving

Samen met 8 tot 10 leeftijdsgenoten brengt u de dag op een gezellige en aangename manier door in een huiselijke omgeving.

Er is voor elk wat wils

U geeft aan wat u leuk vindt en wij regelen activiteiten die bij u passen. Wij zijn pas tevreden als u een leuke dag hebt gehad.

Hoe zien de dagactiviteiten eruit?

- één of meerdere dagen per week
- maandag t/m vrijdag van 10.00-16.00 uur
- begeleiding door vaste medewerkers
- gezamenlijke lunch of warme maaltijd
- gedeeltelijke vergoeding mogelijk
- gevarieerde activiteiten (buiten en binnen)

Reactie ZorgkaartNederland 30 maart 2020

"Mijn vader nam deel aan de dagactiviteiten. Daar wordt liefde en aandacht gegeven aan de deelnemers. Zowel door de medewerkers als de vrijwilligers. Er worden leuke spellen gedaan, gezongen en geknutseld. Hij zat altijd op tijd klaar voordat de taxi er was. Dat geeft wel aan hoe graag pap daar naar toe ging."

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op.

Amaliazorg Hof van Bluyssen

Wilhelminastraat 29, 5721 KG Asten

telefoon 0499 365959

(vraag naar het cliëntservicebureau)

e-mail cliëntservicebureau@amaliazorg.nl

webste www.amaliazorg.nl

Amaliazorg biedt in Asten de mogelijkheid om deel te nemen aan dagactiviteiten.

Dit is een combinatie van dagbesteding en ontspanning voor thuiswonende ouderen.

zorg welzijn wonen
 Amaliazorg



oogwereld

Op vertoon van
uw ledenpas

**15% korting op het montuur
& 5% korting op de glazen**